

Over de vos

Een regelmatige bezoeker van het Slangenbosje is Reintje de Vos, een van de grootste roofdieren die in ons land voorkomt. In Soest en omgeving is de vos een bekende verschijning. Hij heeft geen natuurlijke vijanden en wordt zelfs in de bebouwde kom aangetroffen. Bij menig bewoner van de woningen rondom het Slangenbosje zijn de kippen ten prooi gevallen aan hongerige vossen!

Hij lust van alles: kevers, muizen, knaagdieren, vogels, eieren, egels, bramen en bessen. Ook etensresten, die mensen achterlaten vallen in de smaak. Bij de containers van Albert Heijn, hier vlakbij, is ook al eens een vos aangetroffen!

Uit onderzoek is gebleken dat hij dagelijks ongeveer 500 gram voedsel moet binnen krijgen. Een vos doodt soms meer dan hij nodig heeft. Vooral op plaatsen waar meerdere prooidieren op elkaar zitten, die niet kunnen ontsnappen, zoals in een kippenhok, kan hij een ware slachtpartij aanrichten.

Voedselresten die hij niet meteen kan opeten worden begraven. Later weet hij die plekken feilloos terug te vinden. Het is niet voor niks dat hij beschouwd wordt als een slim dier.

Vossen jagen in hun uppie. Dat doen ze meestal 's nachts en in de schemering. In rustige, niet verstoorde buitengebieden jaagt hij liever overdag. Een mannetjes vos noemen we een rekel, een vrouwtje een moervos.

De vos wint bijna altijd van zijn prooidieren. Behalve die keer dat hier in de buurt een vos een kip te grazen wilde nemen. Een paard in het weiland waar die kip rondscharrelde, schrok zo van de wild fladderende kip, dat hij de vos doodschote! De kip kwam er levend van af, dankzij het paard!